

Türkiye'nin Dış Politikada Öncelikleri...



Türkiye'nin Dış Politikadaki Öncelikleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye'deki çalkantılar bütün hızıyla sürüyor. Anayasa değişikliği, Türkiye'nin başka hiç bir sorunu yokmuş gibi bir tavana bir tabana vuran türban tartışmaları, AKP'nin devlet kurumlarında ve kadrolaşmalarda yetenek ve başarılarından ziyade kişilerin kendi partisinden ve eşlerinin başlarının kapalı olmasını ön koşul gibi sunması, artık Avrupalı Türklerin de „Ülkede ciddi bir rejim değişikliği mi olacak?“ tartışmalarına neden olmaktadır. Küreselleşen bilgi toplumunda, hala kişilerin bilgi birikimlerine, deneyimlerine bakılmadan bir yerlere getirilmesinin toplumlara ve kurumlarına geriye götüreceği elbette tartışma götürmez bir gerçektir.

Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok

Oysa Türkiye kaçırılmış olduğu pek çok fırsatı yeniden yakalamak zorundadır yani zaman kısa ama yapılacak iş çoktur. Örneğin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüteceği müzakere sürecinde, kaynayan Ortadoğu'da, Fransa'nın, NATO askeri kanadına geri dönüşünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanacak ambargonun kaldırılmasında, Güney Kıbrıs ile nasıl bir ilişki kurmak istediği konusunda, yıllardır denenip işe yaramayan politikaları terk ederek yepyeni stratejiler belirlemesi gerekiyor.

Girişimcilik sadece ticaretle değil siyasette de çok önemlidir

Elbette Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Keşke anayasa tartışmalarına türban yerine Türkiye'nin nasıl daha iyi bir hukuk devleti olacağı, kadınların erkeklerle nasıl daha eşit muamele görebileceği, yardıma muhtaç yaşlıların ve çocukların nasıl daha iyi korunacağı, ülkede nasıl daha iyi demokratik ve özgürlük ortamının sağlanacağı, genç nüfusun nasıl bilgi toplumuna dönüştürülebileceği, töreler adına öldürülen gencecik kızların ve kadınların nasıl daha iyi korunabileceği tartışılırdı. Ancak tüm bunlar hiç tartışılmadı.

Kıbrıs sorununun çözümü yolunda ciddi adımlar atılmalıdır

Devletlerin politikadaki başarıları aslında kendi halkının sınırları içinde huzurlu ve bireylerin birbirleriyle barışık yaşamasına bağlıdır. Tıpkı huzurlu ve dingin ailelerde bireylerin göstermiş oldukları dengeli tavırlar ve kazanılan başarılar gibi... Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümü için bir an önce ciddi adımlar atmazsa, Kıbrıs Cumhuriyeti adına da hareket eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birden bire karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Hesapta yapılan en ufak bir hata Türkiye'yi çok zor durumda bırakarak bir kez daha haksız güç kullanan veya güç kullanma tehdidinde bulunan bir ülke konumuna düşürecektir. Günümüzde sorunların askeri güçle çözülmesini beklemek, günü anlamamak demektir. Politikada öngörü çok önemlidir. Satranç oyunu gibi ilk hamlenizin arkasından yapacağınız en az dört hamleyi de önceden hesaplamanız gibi bir şeydir. Hedeflere kilitlenirken ara sıra etrafa bakıp dünya kamuoyunu da ikna etmek unutulmamalıdır.

Dostlukla ve sevgiyle kalın.

Dr. Susam Dünder - Işık